



Μάνα

Μητέρα



Μαμά



«Κι ότι χαρίσανε σε μας
-γιορτή της μάνας σήμερα-
στο ξύλινο περβάζι
της εικόνας Σου
τ' αφήνουμε εμείς της γης
οι μάνες,
Μάνα τ' ουρανού...»

Ν. Ιεσσαί-Κασιμάτη

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Η δεύτερη Κυριακή του λουλουδιασμένου Μάη είναι αφιερωμένη στη μητέρα. Μια γιορτή που τιμάται απ' όλους τους λαούς της γης. Είναι μια εξαιρετικά εμπνευσμένη παγκόσμια πρωτοβουλία με σκοπό την απόδοση ευγνωμοσύνης σε ένα πρόσωπο που κινείται στη σφαίρα της καθημερινότητας και δίνει έναν διαρκή αγώνα, σκληρό και αφανή, αλλά τόσο σημαντικό για τη σύγχρονη κοινωνία και σημειολογικά αποτυπώνει το συλλογικό σεβασμό της ανθρωπότητας απέναντι στο ιερό πρόσωπο της Μάνας, το πανανθρώπινο σύμβολο της ζωής και της ανιδιοτελούς αγάπης, της αυτοθυσίας και της υπέρβασης, αλλά και τον στυλοβάτη της κοινωνίας.

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά ας αφήσουμε τη σκέψη μας, τη μέρα αυτή, να πετάξει κοντά στη γλυκιά μανούλα που υποφέρει και αγωνίζεται για μας, μας προσφέρει τα πάντα χωρίς να κρατάει για τον εαυτό της τίποτα.

Ας την ευχαριστήσουμε, γιατί μας έφερε στον κόσμο, μας φροντίζει, χαίρεται για τη χαρά μας, λυπάται για τη στενοχώρια μας και μας συμπαραστέκεται στον πόνο και την αρρώστια μας. Ας τη βοηθήσουμε στο έργο της με το σεβασμό μας, την υπακοή μας και την αγάπη μας και ας της δείξουμε πως μέσα στην ψυχή μας είναι γραμμένο τ' όνομά της με άσβηστα χρυσά, γράμματα.

Η μητέρα είναι για μας η ευτυχία, ο καλύτερος θησαυρός μας, το λιμάνι της προστασίας, το σύμβολο απέραντης καλοσύνης. Σήμερα λοιπόν που γιορτάζουν όλες οι μανούλες του κόσμου είναι η κατάλληλη ευκαιρία με ένα γλυκό λόγο, ένα θερμό φιλί, ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα, ένα μικρό δωράκι, να της πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να της ευχηθούμε:

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ »



Το ήξερες αυτό;

Την ιδέα για την καθιέρωση της Γιορτής της Μητέρας την οφείλουμε στην Αμερικανίδα δασκάλα Άννα Τζάρβις.

Σε μια ωραία μονοκατοικία στην πόλη Φιλαδέλφεια της Αμερικής ζούσε η κυρία Τζάρβις με τις δυο κόρες της, την Άννα και την τυφλή αδελφή της Έλινορ.

Το 1905 πέθανε η μητέρα των κοριτσιών και η Άννα που ήταν η μεγαλύτερη ανέλαβε την προστασία της μικρότερης τυφλής αδελφής της. Η Άννα δεν άργησε να καταλάβει πως κανένας δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη Μάνα, όση θέληση κι αν κρύβει στην ψυχή του.

Όταν λοιπόν μεγάλωσε η Άννα Τζάρβις πρωτοστάτησε στην καθιέρωση μιας ημέρας του έτους σαν Γιορτή της μητέρας, ως ελάχιστο φόρο τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς της. Μετά από πολλές προσπάθειες κατόρθωσε να πείσει για την ανάγκη να καθιερωθεί μια μέρα χαράς και ικανοποίησης για όλες τις μητέρες. Καθιερώθηκε λοιπόν, η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου να είναι η Γιορτή της Μητέρας.



ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΝΟΥΛΑ!



«Μητρική στοργή»- Γ. Ιακωβίδη

«Αν είν' απόψε αστροφεγγιά
μανούλα, πάρε με αγκαλιά!
Κάνε φτερά τα δυο σου χέρια
κι ανέβασέ με ως τ' αστέρια...»

ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ



Μην με παραχαϊδεύεις. Ξέρω πολύ καλά πως δεν πρέπει να μου δίνεις πάντα ότι σου ζητώ. Σε δοκιμάζω μονάχα για να δω.



Μη διστάζεις να είσαι σταθερή μαζί μου. Το προτιμώ. Με κάνεις να νιώθω περισσότερη σιγουριά.



Μην με κάνει να νιώθω μικρότερος από ότι είμαι. Αυτό με σπρώχνει να παριστάνω καμιά φορά τον «σπουδαίο».



Μην μου κάνεις παρατηρήσεις μπροστά στον κόσμο αν μπορείς, θα προσέξω περισσότερο αυτά που θα μου πεις, αν μιλήσεις ήρεμα μια στιγμή που θα είμαστε οι δυο μας.



Μην μου δημιουργείς το συναίσθημα ότι τα λάθη μου είναι αμαρτήματα. Μπερδεύονται έτσι μέσα μου όλες οι αξίες που έχω μάθει να αναγνωρίζω.



Μην αναστατώνεσαι τόσο πολύ όταν σου λέω «δεν σε χωνεύω». Δεν απευθύνομαι σε σένα, αλλά στη δύναμη που έχεις να μου εναντιώνεσαι.



Μην με προστατεύεις πάντα από τις συνέπειες. Χρειάζεται καμιά φορά να πάθω για να μάθω.



Μην δίνεις μεγάλη σημασία στις μικροαδιαθεσίες μου. Καμιά φορά δημιουργούνται ίσα-ίσα για να κερδίσω την προσοχή που ζητούσα.



Μην μου κάνεις διαρκώς παρατηρήσεις. Γιατί τότε θα χρειαστεί να προστατεύσω τον εαυτό μου κάνοντας τον κουφό.



Μην μου δίνεις επιπόλαιες υποσχέσεις. Νιώθω πολύ περιφρονημένος όταν δεν τις κρατάς.



Μην υπερτιμάς την τιμιότητά μου. Συχνά οι απειλές σου με σπρώχνουν στην ψευτιά.



Μην πέφτεις σε αντιφάσεις. Με μπερδεύεις έτσι αφάνταστα και με κάνεις να χάνω την πίστη μου για σένα.



Μην με αγνοείς όταν σου κάνω ερωτήσεις. Αν κάνεις κάτι τέτοιο θα ανακαλύψεις πως θα αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου από άλλες πηγές.



Μην προσπαθείς να με κάνεις να πιστέψω ότι είσαι τέλεια ή αλάνθαστη. Είναι σοκ για μένα όταν ανακαλύπτω πως δεν είσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο.



Μην διανοηθείς ποτέ ότι θα πέσει η υπόληψή σου αν μου ζητήσεις συγγνώμη. Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους σου μου δημιουργεί πολύ θερμά αισθήματα απέναντί σου.



Μην ξεχνάς πως μου αρέσει να πειραματίζομαι. Χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Σε παρακαλώ παραδέξου το.



Μην ξεχνάς πόσο γρήγορα μεγαλώνω. Θα πρέπει να σου είναι δύσκολο να κρατήσεις το ίδιο βήμα με μένα, αλλά προσπάθησε, σε παρακαλώ.



Μην ξεχνάς ότι δε θα μπορέσω να αναπτυχθώ χωρίς πολύ κατανόηση και αγάπη. Αυτό όμως δεν χρειάζεται να το πω. Έτσι δεν είναι;

Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Η μητρική αγάπη αποτελούσε πάντοτε αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών. Μεγάλοι ζωγράφοι απεικονίζουν στα έργα τους την στοργή, την αγάπη και το ενδιαφέρον της για το παιδί της. Η φιγούρα της μητέρας απεικονίζεται αμέτρητες φορές, σε κάθε πολιτισμό, με διάφορους τρόπους και τεχνικές.



Μητέρα και παιδί – P.A. Renoir



Μητέρα και παιδί –Pablo Picasso



Πήλινο αγαλματίδιο παρουσιάζει μια μητέρα να δείχνει στην κόρη της την τέχνη της μαγειρικής, 525 – 500 π.Χ. .Μουσείο Βοστώνης



Γυναίκα με μωρό – A. Modigliani

Μια ζωγραφιά για τη μαρούλα μου!



Η ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ

Πως να πειράξω την μητέρα να κάμω να μου λυπηθεί,
που όλη νύχτα κι όλη μέρα για το καλό μου προσπαθεί;

Αυτή στα στήθη τα γλυκά της με είχε βρέφος απαλό
μ' εκάθισε στα γόνατά της και μ' έμαθε για να μιλώ.

Αυτή με τρέφει και με ντύνει, όλο το χρόνο που γυρνά
και δίπλα στη μικρή μου κλίνη, σαν αρρωστήσω ξαγρυπνά.

Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω, φιλά, να γιάνει η πληγή.
Αυτή τι πρέπει να αφήσω και τι να κάμω με οδηγεί.

Πως το λοιπόν τέτοια μητέρα να κάμω να μου λυπηθεί.
που όλη νύχτα κι όλη μέρα, για το καλό μου προσπαθεί;

Γεώργιος Βιζυηνός, Για τη μητέρα



Το μικρό μου παιδί
σοβαρή αταξία έκανε πάλι.
Στο πεζούλι του σύμπαντος σκαρφάλωσε,
σκούντησε με το χέρι του
το κρεμασμένο
στον τοίχο τ' ουρανού
κόκκινο πιάτο,
κι έχυσε όλο το φως επάνω του.

Ο Θεός απόρησε
που είδε τον ήλιο
ντυμένο ρούχα παιδικά
να κατεβαίνει τρέχοντας
της φαντασίας μου τη σκάλα
και να έρχεται σε μένα.

Κι εγώ κάθομαι τώρα
και μαλώνω αυστηρά
το μικρό μου παιδί,
ενώ κλέβω κρυφά
τον χυμένο επάνω του ήλιο.

Κική Δημουλά, Το μικρό μου παιδί

Μάνα!.. Δε βρίσκεται λέξη καμία
να 'χει στον ήχο της τόση αρμονία,
σαν ποιος να σ' άκουσε με στήθος κρύο, όνομα θείο;

Παιδί από σπάργανα ζωσμένο ακόμα,
με χάρη ανοίγοντας γλυκά το στόμα,
γυρνάει στον άγγελο που τ' αγκαλιάζει
και μάνα κράζει.

Γεράσιμος Μαρκοράς



«Κι ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για δέκα ζωές, και πάλι κάτι θα περισσέψει.

Που να το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου.»

Οδυσσέας Ελύτης, Εκ του πλησίον



Ποιός την κούνια μας κουνάει,
όταν είμαστε μικράκια;
Ποιός χαμογελά στο πλάι
και γλυκά μας λέει λογάκια
και τον ύπνο προσκαλεί;
Η μαμά μας η καλή!

Τα μαλλιά μας ποιός χτενίζει;

Ποιός μας καμαρώνει, αλήθεια;
Ποιός παιχνίδια μας χαρίζει;
Ποιός μας λέει τα παραμύθια
στη φωτίτσα μας σιμά;
Η γλυκιά μας η μαμά!

Κι όταν κάποτε ένα στόμα

κάτι με θυμό μας λέει,
κι όταν παρακούμε ακόμα,
ποιός πονεί και σιγοκλαίει
κι έχει πίκρα στην καρδιά;
Πάντα η μάνα μας, παιδιά!

Στέλιος Σπεράντσας, Η μανούλα

SPECIAL ΕΚΔΟΣΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

...../...../201.....

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΜΑ !!!!!!!

Μαμά της Χρονιάς!!!

Άλλη μια Μαμά φέτος έσπασε όλα τα ρεκόρ και αναδείχθηκε η Μαμά της Χρονιάς !!!!!!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΜΑΝΟΥΛΕΣ!!!

Μανούλα σε αγαπώ
Και σε γλυκοφιλώ
Για σένα τραγουδώ
Ένα γλυκό σκοπό.

Να ζήσεις ,να
ευτυχήσεις
Μανούλα μου χρυσή.
Σου τραγουδώ με
αγάπη
Κι ένα γλυκό φιλί...
(Φιλίτσα Χατζηχάνα)

Η νικήτρια και η οικογένειά της ...



Η ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

Η μητέρα μου είναι...

Αγαπητή
Γενναία
Έξυπνη
Όμορφη
Ευγενική
Γλυκιά
Αστεία
Χαρούμενη
Ενεργητική
Καταπληκτική
Σοφή
Λαμπερή
Υπομονετική
Αξιόπιστη
Ευαίσθητη
Γελαστή

Όταν το παιδί ρωτήθηκε για την μαμά του και για το βραβείο που κέρδισε , απάντησε:
Η μαμά μου είναι.....Όταν αυτή....., με
κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει να κάνω πράγματα μαζί της και ιδίως να.....
Είναι καλήΕίναι αλήθεια η ΚΑΛΥΤΕΡΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Από° νηπιαγωγείο



ΔΙΠΛΩΜΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΑΜΑΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

.....

Σου απονέμω μετά από χρόνια στενής
γνωριμίας το
ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΑΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

γιατί:



Χάρισες στον κόσμο ό,τι καλύτερο μπορούσες,
δηλαδή εμένα.



Με μεγάλωσες με υπομονή, αγάπη, φροντίδα και
νόστιμα φαγητά.



Ανέχτηκες τις αταξίες, τις παραξενιές και τις
ζημιές που έκανα.

Τέλος γιατί:




Μάνα μπορεί να είναι μόνο μία, αλλά εσύ κάνεις
για δύο!!!



Σ' αγαπώ πολύ
Το καμάρι σου

.....





« Εγώ και η Μαμά μου.....»

..... Η Μαμά μου και εγώ»

«ΧΙΛΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΝΑ»



Σήμερα γιορτή της μητέρας....



Παίρνουμε μεγάλη χαρά από τα παιδιά μας....

ένα λουλούδι, ένα χάδι, μια ζεστή αγκαλιά, ένα γλυκό φιλί.....

Σήμερα γιορτή της μητέρας....

Καλό είναι ένα από όλα αυτά, να τα μοιραστούμε με τη δική μας


μητέρα, ακόμα και με την ηλικιωμένη γιαγιά μας.....



*Σήμερα που γιορτάζεις
Μανούλα μου δεν ξέρω
από του κόσμου τα καλά
Τι δώρο να σου φέρω.*

*Θα σου 'φερνα αν μπορούσα
με τα μικρά μου χέρια
όλης της γης τα λουλούδια
τον ήλιο και τα αστέρια.*

*Μα εσύ είσαι απ' τα λουλούδια
το πιο όμορφο λουλούδι
είσαι ήλιος, άστρο φωτεινό
και αγγελικό τραγούδι.*



*«Μανούλα» λέω και ανθίζει,
μοσχοβολά το στόμα!
Όλα σε σένα τα χρωστώ
και τη ζωή μου ακόμα!*

*Για σένα θα γινόμουν
ένα μικρούλι αηδόνι
τραγούδι ολόγλυκο για σε
να λέει, να μην τελειώνει.*

*Δεν παίρνεις, όλο δίνεις
με τ' άγιο σου χεράκι
μα σκύψε, δέξου σήμερα
ένα θερμό φιλάκι...*

